

Μήνυμα Σεβασμιωτάτου

Άγαπητοί μου αδελφοί,

Σᾶς καλωσορίζουμε μέ πολλή χαρά στήν ιστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως πού μέ πολλή ἀγάπη καί μεράκι δημιουργήσαμε στόν διαδικτυακό χῶρο. Μέριμνά μας καί φροντίδα μας, τόσο τοῦ Ἐπισκόπου, ὅσο καί τῶν Κληρικῶν καί λαϊκῶν συνεργατῶν του, εἶναι νά ἔχει φωνή ἡ Ἐκκλησία, νά ἔχει φωνή ὁ Χριστός, νά κηρῦσσεται δηλαδή τό Ευαγγέλιο ἀπό κάθε εὐπρεπές βῆμα πού ἡ σύγχρονη τεχνολογία καί ἐπιστήμη προσφέρει.

Μιά Ἐκκλησία χωρίς φωνή, εἶναι Ἐκκλησία χωρίς Χριστό! Καί τοῦτο γιατί ὁ Χριστός εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ πού δέν δίστασε νά πάρει καί ἀνθρώπινη μορφή καί φύση καί νά διαλέξει κάθε εἶδος βῆμα γιά νά κηρῦξει τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν καί τήν καταλλαγή - συμφιλίωση Θεοῦ καί ἀνθρώπων, Οὐρανοῦ καί γῆς στόν μεταπτωτικό κόσμο.



Θυμάστε! Πῆγε στό σπίτι τοῦ Ζακχαίου, συνέτρωγε «μετά τελωνῶν καί ἀμαρτωλῶν», διάλεξε γιά ἄμβωνά Του τό καῖκι τοῦ Πέτρου στή λίμνη τῆς Γεννησαρέτ, κήρυξε μέσα στή Συναγωγή τῶν Ἰουδαίων καί τόν Ναό τοῦ Σολομῶντος, συζήτησε μέ τή Σαμαρείτιδα στό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, στάθηκε μπροστά ἀπό τό τελώνιο τοῦ Ματθαίου καί τοῦ γύρεψε νά Τόν ἀκολουθήσει... Θυμάστε!

Γί' αὐτό καί ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὁρους καί Ἀρδαμερίου διάλεξε ἕνα δικό της «Κονάκι» στό Διαδίκτυο, γιά νά μιλάει στά παιδιά της μέ γλώσσα ἀπλή, ὑπεύθυνη καί κυρίως εἰλικρινή καί σύγχρονη. Σᾶς προσκαλοῦμε σ' αὐτό τό Διαδικτυακό Ἀρχονταρῖκι καί δεσμευόμαστε νά κηρῦσσουμε τόν Χριστό ὅπως εἶναι, ὅπως ἡ Ἐκκλησιαστική Παράδοση Τόν βιώνει, ὅπως ἡ Ἁγία Γραφή Τόν ἱστορεῖ καί Τόν φανερώνει, ὅπως οἱ Ἅγιοι Πατέρες Τόν ἐρμηνεύουν.

Καλῶς ὠρίσατε, λοιπόν, ἀδελφοί στήν ἱστορικῆς μας Ἱερᾶς Μητροπόλεως τίς ψηφιακές δροσοσταλίδες!

Μέ πολλή τήν ἐν Κυρίῳ ἀγάπη καί τιμή

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὁρους καί Ἀρδαμερίου
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ